

Mannetje Maart is boos. Hij heeft afgesproken om na school bij zijn vriendje Jan Juli te gaan spelen. Maar nu is Jan Juli ziek. Mannetje Maart kan dus niet bij hem spelen. Hij buldert en dondert, hij had er zo'n zin in! Daar komt Sandra September aan: "Wat is er met jou aan de hand?" vraagt ze. Mannetje Maart vertelt haar het hele verhaal. "Ik weet het goed gemaakt," zegt Sandra, "dan kom je toch gewoon bij mij spelen?" Da's een goed idee! Mannetje Maart springt van blijdschap in de lucht. Zijn boze bui is helemaal opgeklaard!

