

Koen tuurt over het spoor, net als Daan en Iris. Ongeduldig zitten ze met z'n drieën te wachten. Eindelijk horen ze de trein aankomen. Langzaam stopt de trein, de deuren zwaaien open en Koen, Daan, Iris, papa en mama stappen in. Rijden maar! Op naar de dierentuin!

Na drie kwartier arriveren ze op het station. Ze stappen uit en lopen het laatste eind naar de dierentuin. Papa koopt vijf kaartjes en dan is het zover, alle vijf mogen ze naar binnen. Maar dan..."Mama" fluistert Koen terwijl hij mama's hand bijna fijnknijpt, "stop nou alsjeblieft..." Mama vraagt waarom ze zouden moeten stoppen. "Nou, kijk maar eens daar" fluistert Koen. Dan begint mama keihard te lachen. "Die neushoorns, die zijn van steen, hoor!"

