

“Vergeet niet je regenbroek aan te trekken! En vergeet je regenlaarzen niet!” Koen’s moeder roept door het huis. Koen maakt zich klaar voor de eerste echte herfstdag van het jaar. Vannacht heeft het hard gestormd. Door de hele straat liggen blaadjes en takken. En plassen water. Hele grote diepe plassen water. Maar daar weet Koen wel raad mee.

Hij pakt zijn step en scheurt naar buiten. Een paar meter voor het huis is het al raak: een grote plas ligt op Koen te wachten. Hij neemt een enorme aanloop, springt op zijn step en rijdt de plas in. De plas is dieper dan Koen verwachtte. Oeps. Koen had beter naar mama moeten luisteren. Hij is vergeten zijn regenlaarzen aan te trekken. Hij staat tot aan zijn enkels in het water. Hij voelt zijn schoenen vollopen. Zijn sokken zijn doornat. Brrr.

