

“Al heb ik modder aan mijn voet  
En zwarte vegen op mijn snoet  
Ik ben prinses, begrijpt u wel  
Geloof me wat ik u vertel”

De koningin is zeer verbaasd  
Bedenkt daarom ietwat gehaast:  
“Ik leg onder haar zachte bed  
Een minuscule kleine erwt”

De dag daarop aan het ontbijt  
Daar zegt die lieve mooie meid:  
“Sinds deze nacht ben’k bont en blauw”  
Waarop de prins roept: “word mijn vrouw!”

