

“Huppekee, zwemmen jullie.” Koen laat de stukjes tomaat één voor één de pan in plonsen. Hij gooit er nog twee bouillonbokjes bij. Met een pollepel roert hij zachtjes door de pruttelende soep. Koen houdt van koken. En van bakken. Eerder deze week maakte hij een pannenkoekenflat en een vliegende lasagnesotel. Om je vingers bij af te likken zo lekker. En de week daarvoor springsalade en krachtpatserknolletjes. Koken is helemaal zijn ding.

Ondertussen ziet zijn tomatensoep eruit als dikke derrie. Maar hij smaakt heerlijk. Nog even met de staafmixer erdoor en klaar is kees. “Aan tafel!”

