

De draak van Drakensteyn zit te huilen. Warme tranen biggelen langs zijn wangen en vallen met een plons op de grond. “Boehoe, ik ben zo alleen. Niemand, niemand wil mijn vriendje zijn. Ik krijg nooit cadeautjes. Ik maak nooit iets leuks mee. Iedereen is bang voor me. Ik zou zo graag eens met iemand willen dansen. Of springen. Of lachen. Boehoeoe...”

