

TRRRRING! Ah, de deurbel. Dat zijn vast en zeker opa Sam en oma Hanneke. Koen opent de deur. “Gefeliciteerd met je negende verjaardag, jongen”, zegt opa Sam terwijl hij Koen’s hand bijna fijnknijpt. Ook oma Hanneke feliciteert Koen en geeft hem een groot cadeau. Het is verpakt in rood blinkend papier met een paarse strik eromheen. Het voelt hard aan en het is ook best zwaar. Wat zou er in zitten? Koen trekt de paarse strik los en scheurt het rode papier open.

Wat een vreemd cadeau. Het is helemaal van hout en hol van binnen. En er zit een gat in! Ook zitten er een soort touwen over de hele lengte van het cadeau. Koen bekijkt zijn cadeau nog eens goed. “Vind je ‘m mooi?” vraagt oma. “Probeer maar eens of je er geluid uit kunt krijgen”, zegt opa.

