

“Ik ben verliefd!” Zo ging het al weken aan een stuk. Pieter was verliefd en riep het tegen elke voorbijganger. Verliefd op de muzikjuf van de harmonie. Marloes heette ze.

Het was begonnen toen hij de harmonie voorbij had zien komen. Hij was naar buiten gesneld en had een mevrouw zien staan. Hij had haar gezegd dat hij het altijd zo leuk vond als de harmonie voorbij kwam. De mevrouw had gezegd dat zij het ook fijn vond, want zij was de muzikjuf van de harmonie. Zij leerde al die mensen in die mooie pakken hoe ze hun instrument moesten bespelen.

Pieter had even niets uit kunnen brengen. Hij vond haar ontzettend mooi. En lief. Hij besloot om direct lid te worden van de harmonie. Nu krijgt Pieter muziekles van Marloes...

