

1400 jaar geleden gebeurde het volgende wonder:

Een schrijver werd door paus Gregorius I naar zijn werkkamer ontboden. Daar aangekomen kreeg hij een opdracht: paus Gregorius zou al zingend een aantal gezangen dicteren. De schrijver moest deze gezangen opschrijven, zittend achter een scherm. Zo gezegd, zo gedaan. De schrijver nam plaats achter het scherm, luisterde naar de gezangen van paus Gregorius en noteerde deze. Maar, met grote regelmaat onderbrak de paus zijn gezangen. Waarom?

De schrijver werd alsmaar nieuwsgieriger. Hij besloot een kijkje achter het scherm te nemen. Wat hij daar zag kon hij bijna niet geloven: op de schouder van Gregorius zat een duif, het symbool van de Heilige Geest. De duif fluisterde de gezangen in het oor van de paus, waarna deze ze zingend aan de schrijver dicteerde...

