

Jij bent zo mooi, zo mooi, mijn lief
Mijn hart verlangt naar jou
En in het donker, in 't geheim
Denk ik, denk ik, aan jou

Je hebt de ogen van een duif
Je wangen zacht als zij'
Je haar is als een geitenlok
Je lach maakt me zo blij

Maar nooit, nee nooit zie jij me staan
Mijn hart vult zich met pijn
Toch zal je schoonheid, dag en nacht
Voor altijd bij me zijn

